

Restauratie wagon als grote uitdaging



Piet Trompenaars en Erwin Obbens, twee handige mannen.

Het rijtuig is aan de buitenkant prachtig opgeknapt. Gestript, geschuurd en opnieuw gespoten. Het staat al een tijdje prominent te shinen bij de ingang van ons Spoorpark. De binnenkant is andere koek, nog niks glimt of blinkt. Nóg niks, want er wordt al hard aan gewerkt door de vrijwilligers van de Stadscamping.

We spreken twee vrijwilligers op de 'doenderdag' van de Stadscamping, Piet en Erwin. Piet werkte onder meer als onderzoeker en uitvinder in de Eindhovense Hi-Tech (o.a. Philips) en is ondertussen met pensioen. Hij wilde bezig blijven, iets leuks doen en iets bijdragen. Hij is onder andere vrijwilliger bij Fontys ICT als studiecoach. "Communiceren, plannen en organiseren, ik help de jongeren hun soft skills te ontwikkelen".

Piet woont aan het Lindeplein, dus hij kende het Spoorpark al goed en is (uiteraard) fan van ons mooie park. Toen hij las dat de Stadscamping vrijwilligers zocht, ging hij op de koffie. Tijdens het gesprek werd zijn enthousiasme versterkt. Hij is begonnen als beheerder van de camping, timmert mee in het klusteam en is nu ook kluscoördinator

van het project. Met een knipoog: "Ik bemoei me hier nu overal mee."

Erwin klust ook vanaf het eerste uur mee. Hij kwam op het spoor van het klusteam dankzij De Krachtcentrale 013. Die organisatie helpt mensen met re-integreren en participeren. Hun insteek is niet alleen het vinden van een baan, maar ook het creëren van een passend bestaan. Erwin was timmerman van beroep, zat zonder werk, maar wilde graag bezig blijven. En dus past hij prima op de Stadscamping.

Klussen, timmeren en ouwehoeven. Want het gaat hier wel op "campingtempo" en het is altijd gezellig. Hij richt zijn energie vooral op het rijtuig, de binnenkant, de andere koek. En dat is aanpoten. Al acht maanden bikt hij de vloer uit

de wagon. Nee, sorry, rijtuig! Egalisatiecement, hardboard, zeil en weer hardboard, alles moest eruit. Met het handje, bikkelen! Goed opletten en zoveel mogelijk bewaren. Erwin spreekt van 'reverse engineering'.

Het interieur was er al uitgehaald. De tafels en bankjes zijn nu elders opgeslagen. Als de binnenkant is opgeknapt, is het schuren en schilderen. Niet alles kan terug in het rijtuig, ze zoeken te zijner tijd een passende bestemming voor dat wat overblijft. Verder moet er nieuwe elektra worden aangelegd en er is nog de uitdaging om toilet en douches te maken.

Veel werk voor Stichting Stadscamping en hun klusteam dat uit

een aantal parttime vrijwilligers bestaat. Ze doen dan ook een oproep aan de Bob de Bouwers uit de Bomenbuurt. Wil je helpen een stukje geschiedenis op te knappen, te bewaren en open te stellen voor iedereen? Of je nu professioneel of amateurklusser bent, wilt schuren of schilderen op maandag, dinsdag of doenderdag, wie kan helpen, incidenteel, parttime, jong, oud: alle hulp is welkom! April 2023 willen ze de eerste gasten ontvangen. Gaan ze dat waarmaken? Nou en of!

Voor informatie en contact
www.blokkendoostilburg.nl of
 loop gewoon even langs.

 Laurens Elzinga
 Chris Oomes

Stadscamping zoekt beheerders

Vind jij het leuk om campinggasten te ontvangen in het Spoorpark en heb jij één of meer dagdelen per week tijd? Stadscamping Tilburg zoekt voor het nieuwe kampeerseizoen vrijwilligers voor uitbreiding van het beheerdersteam. Iets voor jou? Stuur een mailtje naar vrijwilligers@stadscampingtilburg.nl voor meer info.